



Vandreforeningen Munkebo Fodslaw

NYHEDSBREV NR. 2017/12 - UDSENDT DEN 24. JULI 2017

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Tirsdag 1. august - Sæsonstart på Fynshoved



Vi starter traditionen tro efterårssæsonen med turen til Fynshoved - én af de smukkeste ture vi kan byde på.

Vi mødes kl. 19 ved p-pladsen ved Campingpladsen på Fynshoved.

Der er ruter på 5 og 10 km.

Efter vandringen er der mulighed for at købe isvafler ved campingpladsen



Torsdag 3. august - Madpakketur til Nyborg Vold

Der er stadig få billetter til turen til Nyborg Vold

Kontakt kasserer Solvejg Nielsen tlf. 26913659
eller solvejg.skyum@gmail.com.



Årets musical "Grease" har fået fantastiske anmeldelser og der er allerede solgt mange billetter



Stafet for Livet Kerteminde - 19. - 20. aug.

Der er pt. ca. 25 tilmeldte til vores hold, men vi vil gerne være mange flere. Vi skulle gerne nå op på mindst sidste års deltagerantal på 50 deltagere.

I år har vi i Fodslaw besluttet, at vores deltagere selv bestemmer, hvornår de vil gå. Men giv venligst holdlederen besked om, hvornår man påtænker at være på banen. Ingen bliver altså "tvunget" til at gå på tidspunkter, man ikke selv ønsker.

Vi laver som sædvanligt en hyggelig fællesspisning i vores telt om lørdagen kl. 17.30 - med medbragt mad eller mad købt i caféen. Det anbefales, at drikkevarer købes i caféen som støtte til det gode formål.

Ved spørgsmål eller problemer med tilmelding eller køb af mad via Stafettens hjemmeside - kontakt holdleder Lise Bjerrum - tlf. 65381854 eller lisebjerrum@stofanet.dk.



Søndag den 24. september - bustur til Agersø

Tag med på turen til denne lille perle i Storebælt - der er stadig ledige pladser i bussen. Det er en madpakketur, og turen er for både vandrere og ikke-vandrere.

Prisen er kun kr. 275 for både bus, færge, guide, husly til madpakkespisningen og kaffe med kage på Agersø Kro. Nærmere oplysning og tilmelding til Arne - tlf. 2462 5697 eller formand@munkebofodslaw.dk

Læs evt. mere om Agersø og nabøen Omø på <http://www.agersoe.nu/gfx/pdf/Turistinformati%202016Web.pdf>

MINDEORD

Det kom som et chok, da vi i uge 29 fik meddelelsen om Birte Jeppesens pludselige død. Birte blev medlem af Fodslaw i midten af 2010 og har i alle årene været en aktiv deltager på vores vandreture. Hun var flere gange turleder på vores torsdagsture fra Langeskov, og vi satte stor pris på hendes venlige, rolige og smilende gemyt. Æret være hendes minde.

På vegne af bestyrelsen - Arne

